



B O N S A I vereniging Midden Nederland

opgericht in 1977 en aangesloten bij
de Nederlandse Bonsai Vereniging

Voorzitter: Bob van Ruitenbeek
06 - 184 712 27
bonsai_moyogi@hotmail.com

Penningmeester: Casper den Ouden
030 - 244 07 71,
casper.den.ouden@gmail.com

Secretaris: Ruud van Woudenberg
06 - 235 845 02,
secretarisbvmn@gmail.com

Algemene zaken: Nol van der Linden
0294 - 45 01 73, nol@parenthese.nl

Algemene zaken: Marian Willemse
06 - 467 350 42,
gj_m.willemse@casema.nl

Algemene zaken en bibliotheek:
Edith den Ouden
030 - 244 07 71, e.den.ouden@live.nl

Iban: NL64 INGB 0006 5603 36
t.n.v. Bonsai Vereniging
Midden Nederland

www.bonsaimiddennederland.nl

Lidmaatschap

U kunt lid worden van onze vereniging
op elk gewenst moment.
De kosten bedragen €47,50 per jaar.
Informatie over het lidmaatschap is
verkrijgbaar op de bijeenkomsten,
of bij de secretaris.

nieuwsbrief april 2020

Tokonoma van de maand

In dit nummer natuurlijk helaas
geen tokonoma van de maand
door het cancelen van de bijeen-

komst. In plaats daarvan twee
willekeurige tokonoma's met
dank aan Bonsai Empire.



Van de voorzitter

Beste leden, ook in deze bizarre tijden, nu het sociale leven tot vrijwel nul is teruggebracht en onze maandelijkse bijeenkomsten sowieso tot en met mei geannuleerd zijn willen we graag door middel van de nieuwsbrief contact met u houden. Een aantal weken geleden hadden wij ons nooit kunnen voorstellen dat het Corona virus zo'n impact op ons leven zou krijgen. Momenteel is de bonsai even een plaatsje terug gezet in belangrijkheid. Natuurlijk moeten we er voor zorgen dat ze in leven blijven maar onze belangrijkste zorg is de gezondheid van onszelf en onze naasten. Ik ben niet de eerste en zal ook zeker niet de laatste zijn met deze boodschap. Blijf veilig en gezond. In de eigen tuin of op het eigen balkon kunnen we genieten van de bonsai maar verder staat ook onze bonsai wereld even stil.

Na het afgelasten van onze eigen april show is nu ook Bonsai van het Westen afgelast. Wel is er een leuk initiatief om deze show on-

line door te laten gaan en zouden wij het als vereniging leuk vinden daar ook aan deel te nemen. Hoe u daar aan mee kan doen leest u verderop in de nieuwsbrief.

Hopende dat u veel leesplezier uit deze nieuwsbrief mag halen en blijf gezond.

Bob van Ruitenbeek



Bonsai Plaza

www.bonsaiplaza.com

Tijdens het bestellen vult u de speciaal voor onze vereniging bestaande kortingscode **BVMN2020** in. U krijgt dan 10% korting in de internetwinkel!

Belangrijke data

15	maandag	18 april	bonsaishow en simultaan demo BVMN	17	geannuleerd ivm coronavirus
16	dinsdag	16 mei	workshop en lezing Mark en Ritta Cooper (hele dag)		
17	woensdag	6-7 juni	Bonsai van het westen		
18	donderdag	20 juni	verenigings ntc werk aan eigen boom		
19	vrijdag	juli	vakantie		
20	zaterdag	15 augustus	werk aan eigen boom		
21	zondag	7 november	Nederlandse Bonsai Show		

Boom van de maand

12	juni	acers	12
13	augustus	groepsbeplanting	13
14	september	shohin	14
15	oktober	jin en shari	15

Data onder voorbehoud mbt de ontwikkeling rond coronavirus

Aziatics and Bonsai



Bas Bonsai

www.basbonsai.nl

We want you!

Omdat wij, de leden van het bestuur, natuurlijk niet alles zelf kunnen en willen hebben we het volgende bedacht. Graag zouden we een volgende nieuwsbrief willen laten vullen door de leden. Hiermee doen we een oproep aan de leden van onze vereniging om een stukje te schrijven hoe zij

bonsai beleven, wat hun lievelingsbonsai is of een stukje hoe ze tot bonsai gekomen zijn. Misschien een mooie foto erbij . . . alles kan. Als we met zijn allen input geven hebben we zo weer een volgende nieuwsbrief bijelkaar . . . Zet hem op!



Bonsai van het Westen Digitale show

Zoals jullie wel verwacht hebben gaat Bonsai van het Westen, in de gebruikelijke vorm, niet door. De organisatoren hebben het leuke idee geopperd om op 6 en 7 juni een online versie te doen. Daarbij is het de bedoeling dat een ieder die dat leuk vindt een opstelling maakt van zijn favoriete bonsai in een neutrale achtergrond.

Van: manon jamin <manon@bonsaivanhetwesten.nl>
Datum: 30 maart 2020 om 12:33:54 CEST
Aan: Bob van Ruitenbeek <bonsai_moyogi@hotmail.com>
Onderwerp: BvhW digitale tentoonstelling

Hallo Bonsaivereniging Midden Nederland,

Zoals we vorige week maandag hebben moeten aankondigen, gaat Bonsai van het Westen niet door. Maar..... we kregen een heel leuk idee aangereikt van Ron Ravenhorst, waar we graag met jullie mee aan de slag willen.

Wij willen namelijk op 6 en 7 juni een digitale tentoonstelling vertonen via youtube en facebook, die velen dan toch kunnen 'bezoeken'.

Hiervoor vragen wij:

- vraag aan jullie leden om een goede foto te maken van hun mooiste boom, gepresenteerd met o.a. een tafeltje, scroll, accent..... Kortom, een echte opstelling.
- de foto dient gemaakt te worden volgens onze specificaties (zie verderop in de mail)
- de vereniging kiest uit de ingebrachte foto's de vijf beste bomen (hoe is aan jullie)
- maak een lijst van wie welke boom is en zorg dat dit via nummering lijst en boom duidelijk is.
- stuur deze vijf foto's en lijst via wetransfer.nl naar manon@bonsaivanhetwesten.nl
- stuur ook het logo van je vereniging mee.
- uiterlijke datum om in te sturen is 21 mei 2020.

Op 6 en 7 juni wordt dan de digitale tentoonstelling vertoont middels een filmpje. We laten een deskundige jury de beste loof- en naaldboom en een shohinopstelling kiezen. (let wel, het logo van de vereniging wordt getoond maar geen namen bij de bomen, ook niet bij de bekendmaking van de beste bomen als je dat niet wilt)

Mochten jullie het leuk vinden om hieraan mee te doen, geef me even een reactie, zodat ik weet dat ik op jullie kan rekenen.

In hoopvolle afwachting,
groet van Manon

Foto maken (zie ook vb foto hiernaast)

- gebruik een witte achtergrond, liefst donkere ondergrond
- fotografeer niet van dichtbij. Wat afstand nemen en vervolgens inzoomen levert een beter resultaat op
- fotografeer de presentatie recht van voren, niet te hoog, ongeveer op hoogte van de onderstam, de cameralens iets hoger dan de potrand.
- zorg dat er nog genoeg witruiimte om de opstelling is, dus bomen en accentjes niet op de rand van de foto
- maak geen gebruik van de flits op je camera, maar zorg voor goed, natuurlijk licht of als je flitslampen hebt, van indirect licht. Dus flitslampen niet richten op je opstelling, maar via het plafond indirect laten inflitsen, zodat er geen harde schaduw ontstaat.



Lente bloeiers

Terwijl ik mijzelf in mijn tuin verstopte voor het Coronavirus en naar de bonsai op de planken zat te staren, drong het tot mij door dat ondanks de ellende van de laatste tijd er ook nog wel eens iets leuk te beleven valt.

Natuurlijk het mooie weer, maar voor mij vooral ook het bezig zijn met en genieten van mijn bonsai. Vooral in dit seizoen wanneer je alle knopjes ziet zwellen, je klaar bent met verpotten, en je kunt genieten van fris groen en mooie bloesems. En om anderen misschien ook mee te laten genieten heb ik een paar bomen van de plank gehaald en binnen even op een serieuze manier gefotografeerd. Het resultaat zie je hier op deze twee pagina's.

Nol van der Linden



Appel
Malus sp.
31 cm
in bezit sinds april 2009



Appel
Malus cerasifera
10 cm
in bezit sinds november 2015



Appel
Malus baccata.
23 cm
in bezit sinds maart 2017



Chinees klokje
Forsythia japonica
11 cm
in bezit sinds april 2016



Vermeerderen voor bonsai

Afgelopen weken zijn voor iedereen een uitdaging geweest, en het einde is helaas nog niet in zicht. Hoe vervelend het ook klinkt in deze tijden heeft elk nadeel zijn voordeel. De afgelopen periode heeft het 'thuisblijf-regime' niet alleen geleid tot het in de verf zetten van mijn kozijnen (zowel de boven- als benedenverdieping), maar ook tot het verpotten van tientallen potensais (zaailingen of stekken met het potentieel bonsai te worden). En omdat het toch de tijd van het jaar is ben ik ook maar diverse beuken aan het marcotteren geslagen. Nu veel werk maar zo meteen betaalt het zich in 'liefde' terug.

Toen ik begon met bonsai (de BVMN zat nog in De Bilt en Lars de Liefde was de man op het gebied van bonsai in Midden Nederland), waren de financiën niet om over naar huis te schrijven. En wat je dan doet is stekjes maken en kijken of je zaden kan kopen van de soorten planten die je in de bonsaiboeken ziet. Zolang ik ben aangesloten bij de vereniging valt het me op dat mensen zich binnen de bonsaihobby specialiseren. Casper maakt bonsaifabels, diverse leden hebben zich gespecialiseerd tot het maken van bonsaipotten en weer andere halen hun voldoening uit het vermeerderen van planten en bomen. En daar herken ik mijzelf in. Het zaaien, marcotteren en stekken van diverse soorten is een passie geworden. Ik hoop met dit stukje jullie enthousiast te maken. En is het stekje niet voor jezelf, misschien kan je een andere bonsaïst er gelukkig mee maken.



Zaaien

De meeste mensen laten zich afschrikken door het feit dat het lang duurt voordat je een bonsai hebt als je met zaad begint. Dat mag wel zo zijn maar het is een goedkope en eenvoudige manier om mooie soorten te krijgen die in de bonsaihandel niet meer te krijgen zijn (importverbod) of erg duur zijn. Vandaag de dag hebben we het digitale tijdperk en is het bestellen van zaden zeer eenvoudig, maar dertig jaar geleden was dat anders. Wat doe je dan, je zoekt een leverancier en koopt 500 gram zaad van de Japanse



witte beuk (omdat dat de kleinste te bestellen hoeveelheid was). 500 gram klinkt niet veel tot dat je ze gaat planten in bakken op je balkon. Dan blijkt 500 gram toch echt veel te zijn. Daarnaast nog zwarte den en Picea glehnii en je kan je voorstellen dat je genoeg hebt voor een leven lang plezier. (Ik heb mezelf ook regelmatig vervloekt als ik weer dagen aan het verpotten was).

Marcotteren

Afgelopen jaar heeft Bruno in een van de bijeenkomsten aandacht besteed aan het marcotteren. Het





is een eenvoudige methode om je bomen te vermeerderen. Een ring bast weghalen, eventueel stekpoeder aanbrenge(n) en een medium zoals spagnum-mos of akadama aanbrenge(n) in een zakje of potje. Succes verzekerd bij beuken, magnolia etc. De meeste van de boven beschreven beuken zijn helaas ter zielen maar een aantal hebben het na diverse keren verhuizen overleefd en zijn inmiddels van een mooi formaat. Deze hebben zich ontpopt tot mooie moederplanten om van te marcotteren. Deze Japanse witte beuken staan al jaren in de voortuin



en hebben een hoop takken om te marcotteren.



Stekken

Omdat alleen beuken zo saai is ben ik gaan zoeken naar kwekers die bijzondere planten verkochten om deze vervolgens te gaan stekken. Al snel kwam ik bij Esveld uit in Boskoop die een enorme hoeveelheid Japanse esdoorns in het assortiment had. Dwergsoorten zoals Kotohime, Kiyohime en Arakawa waren de variëteiten die ik vanuit de bonsaiboeken veel voorbij zag komen en omdat ik deze mooi vond heb ik ze aangeschaft. Het stekken ging in het begin niet geweldig en het irriteerde me mateloos dat het niet lukte. Als je de bonsaiboeken er op naslaat doe je X en Y en krijg je een bewortelde stek. Dan blijkt dat er iets meer achter zit dan een stek knippen, stekpoeder aanbrenge(n) en in de grond doen. Inmiddels ben ik vele jaren verder en lukt het stekken heel redelijk. Dat wil zeggen dat het stekken in de zomer (juni-juli) tot op heden de beste resultaten geeft. Hetgeen wat ik met vallen en opstaan geleerd heb is het volgende:



Vermeerderen voor bonsai

Zorg voor de ideale omstandigheden bij het stekken:

- Stek in Akadama (of Kanuma voor zuurminnende planten) voorkomt dat de 'voeten' te nat worden en de stekken gaan rotten;
- Zorg voor warme 'voeten'. Dit kan je bereiken door de bakjes op een warmtemat te zetten die de temperatuur van de voeten op circa 20° C houdt;
- Zorg voor natte 'hoofden'. Door de stekken regelmatig met water te sprayen zorg je voor koele hoofden, voorkom je uit-



droging en bevorder je wortelgroei;

- Zorg voor voldoende licht. Een lastige want niet elke lamp is geschikt. Zorg voor een speciale plantenlamp die het juiste lichtspectrum uitstraalt. Gelukkig heeft de IKEA voor 15 euro een lamp die voldoet en het slagingspercentage flink omhoog brengt.

Wil je snel succes ga dan eens aan de slag met het stekken van satsuki-azalea's. Ik heb er een dertigtal genomen in het najaar en

zoals boven beschreven weggezet. Inmiddels heb ik ze opgepot in afzonderlijke potten. Succesresultaat 99%.

Winterstekken

Naast het populaire nemen van zomerstekken is het nemen van winterstekken een optie. Afgelopen winter heb ik veel van dit type stekken genomen. Stekken in rust, zonder bladeren met een dikte van een potlood. Volgens de boeken is het makkelijk maar mij lukt het al jaren niet goed. Uiteindelijk zal mij deze vorm van stekken ook lukken.



Momenteel heb ik een aantal grote doorzichtig plastic bakken met deksel gekocht waarin potten staan met de winterstekken. Diverse soorten carpinussen, dwergwilg, kweeper staan te wachten om wortel te schieten. De stekken zijn allen in januari genomen, steklengte circa 5-10 centimeter even in de stekpoeder en in de Akadama. Doordat er geen bladeren zijn is er ook geen verdamping en gaat de stek ook niet dood door verdroging. En dat is het grote punt bij stekken, zorgen dat er wortels zijn om water

en voedingsmiddelen op te nemen voordat de stek is uitgedroogd. De hoge luchtvochtigheid bereik ik door er een deksel op te plaatsen. Bijkomend voordeel is dat de temperatuur al snel oploopt.

De winterstekken staan zonder bodemwarmte en kunstmatig licht gewoon in de tuin in het licht in plastic bakken en houden zo de juiste luchtvochtigheid. De eerste bladeren laten zich zien wat betekent dat de wortelvorming gestart is. Even afwachten nog tot ik zeker weet of het win-



terstekken me ook eindelijk gelukt is.

Ik hoop dat jullie ook een poging doen om te zaaien, marcotteren en of stekken te maken. Het is een goedkope methode om je collectie uit te breiden en het is geweldig om te zien hoe de natuur te werk gaat om jou van extra planten te voorzien.

Ruud van Woudenberg